

Jaarverslag 2021 van het bestuur van de Vriendenkring van de Nieuwe Bavo

Het jaar 2021 was het twaalfde jaar van het bestaan van de Vriendenkring die in 2009 werd opgericht. De doelstelling ervan is cultuur-historische aandacht vragen voor de Nieuwe Bavo in al haar facetten.

Die doelstelling was in de afgelopen jaren door het razen van het coronavirus wat minder gemakkelijk te behalen. Maar we hebben ons niet laten tegenhouden. Enkele malen hebben we zoombijeenkomsten gehouden.

Op dinsdag 23 maart 2021 sprak Wim Eggenkamp. De titel van zijn verhaal was: *Terugblik op de restauratie. En wat sindsdien?*

Het was wat je noemt een ouderwetse lezing met plaatjes. En die plaatjes waren bijna beter te zien op het eigen scherm thuis dan in een zaal. Zo'n veertig mensen hebben meegeluisterd en gekeken. En een deel van die mensen heeft die avond iets nieuws geleerd. Hoe ga ik om met zoom.

Op woensdagavond 19 mei sprak monseigneur Jan Hendriks. We hadden gevraagd om de doopkapel als uitgangspunt te nemen voor zijn verhaal. Het was een prachtig verhaal dat als titel had:

Alles begint bij water...

Symbolen van de doopkapel .

De plek van de opname was ook prachtig, namelijk de doopkapel zelf. En het was geen zoommeeting maar een streamingsdienst. En zo hebben enkele honderden dit verhaal gehoord.

En tenslotte, geen activiteit van de Vriendenkring maar wel iets wat dichtbij de doelstelling van de Vriendenkring ligt: al maanden is Gijs Frieling bezig met een mozaïek voor het kerkportaal.

We mogen als kerk en als betrokkenen bij de kerk dankbaar zijn voor alles wat mensen steeds weer doen voor de kerk als gebouw en als religieus instituut. Zonder die mensen zou het gebouw niet stralen maar zou ook de God waarvoor dit gebouw staat niet verheerlijkt worden.